

Lander Groebbens (6D) wint de finale van 'de slimste Campucien'



Enkele jaren geleden vroegen de leden van de leerlingenraad of er een 'slimste mens' kon georganiseerd worden op onze school. Na wat gebrainstorm werd het een 'slimste Capucien' en werkten we samen enkele spannende voorrondes en finale uit.

Ons jaarthema op school is dit keer 'Talent in de verf 2.0'. Een goede reden om opnieuw een editie te organiseren van 'de slimste Capucien'! Een brede algemene kennis is toch ook een talent?

Als gevolg van de vele inschrijvingen moesten we dit jaar maar liefst 5 voorrondes voorzien, soms met twee groepen tegelijk, veilig uit mekaar in verschillende lokalen. De kandidaten kregen een gemengd boekje aan algemene vragen over wiskunde, boeken, eten en drinken, actualiteit en zo meer. Tijdens de puzzelronde zochten ze (net als op tv) naar 3 algemene thema's en in de galerij werden soorten groenten, woningen, honden, formules, spreekwoorden en nog veel meer getoond. De leerlingenraad nam telkens de rol van onpartijdige jury op zich.

De spannende finale vond plaats op maandag 10 mei. Lander (6D), Amélee (6A) en Jef (5A) worstelden zich dapper door de verschillende rondes.

Uiteindelijk ging de felbegeerde trofee én titel naar Lander, die zich voortaan terecht 'de slimste Capucien' mag noemen.

Het volledige fotoalbum kan je inkijken op onze facebookpagina!