

INTERVIEW MET JOY VAN DEN ABEELE



TALENTEN OP SCHOOL: Interview met Joy Van Den Abeele (3C)

Joy heeft zich een tijdje geleden op de wielersport gestort. Tijd om haar hierover enkele vraagjes te stellen!

Hoe lang beoefen jij de wielersport al?

Al ongeveer anderhalf jaar!

Hoe ben je op die sport gekomen?

Mijn papa heeft die sport vroeger beoefend en ik wilde dat ook eens proberen. Het lukte en dus ben ik blijven fietsen!

Hoe vaak moet jij trainen?

4 keer per week, telkens ongeveer anderhalf uur.

Doe je vaak mee aan wedstrijden?

Elke week, soms in Frankrijk of Nederland, meestal in België.

Hoeveel kilometer bedraagt zo'n wedstrijd?

Ik ben momenteel U10, dan fiets je in Nederland 6 km, in Frankrijk 12 km en in België 7 km.

Op welke overwinningen ben je het meeste fier?

De wedstrijd in Lessen, daar heb ik gewonnen tegen de jongens!

Lukt het om deze sport te combineren met je schoolwerk?

Ja, want ik maak mijn huiswerk eerst in de studie.

Heb je nog tijd voor andere hobby's?

Ja, soms voetbal ik met mijn broertje.

Wat zijn jouw toekomstdromen?

Belgisch Kampioen worden en ooit meedoen aan het Wereldkampioenschap. Maar dat is allemaal nog veraf!

Vul aan: Jullie moeten allemaal in de wielersport gaan, want ...

... het is leuk om te doen!!

Bedankt, Joy, en nog veel succes!!