

Herfstwandeling

Traditiegetrouw sluiten we de eerste twee schoolmaanden af met een herfstwandeling in de buurt van de school. Met alle leerlingen trokken we dit jaar naar het Osbroek. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar maakten een wat kortere wandeling terwijl de leerlingen van drie tot en met zes tot bijna in Erembodegem wandelden. We werden getraakteerd op een stralende zon en kregen zo voldoende vitamientjes om de herfstvakantie in te duiken! Vind meer foto's in het album op onze facebook-pagina.





