

Boekenwedstrijd

Lezen ... je doet het graag of je hebt er een hekel aan ... of misschien ook iets daartussenin.

Wij willen op school het leesplezier vanuit verschillende invalshoeken promoten. Daarom werd in oktober een lees/tekenwedstrijd georganiseerd. Per leerjaar werd een schrijver voorgesteld. De leerlingen moesten dan één van zijn boeken lezen en over dit boek een tekening maken. De tekeningen van de winnaars versieren voor de rest van het scholjaar onze refter.

De foto's van alle winnaars zijn te bewonderen op onze facebook-pagina!





